

Κουβέντα μ' ένα λουλούδι



Κυκλάμινο

Στίχοι: Γιάννης Ρίτσος
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης

- Γεια σας παιδιά! Εύχομαι να είστε όλοι καλά!
- Σήμερα θα ακούσουμε και θα τραγουδήσουμε ένα τραγούδι που μιλάει για ένα πανέμορφο λουλούδι που ανθίζει στην Κύπρο μας.



Κυκλάμινο
το Κύπριον

Κυκλάμινο το Κύπριον

- Το κυκλάμινο το Κύπριον είναι ένα ενδημικό φυτό της Κύπρου.
- *Γιατί λέγεται ενδημικό;*
- Διότι αυτό το είδος κυκλαμίνου φυτρώνει μόνο στην Κύπρο

Άκουσε το τραγούδι από τον πιο κάτω σύνδεσμο:

- Καλή ακρόαση!
- <https://www.youtube.com/watch?v=lewUBQIym-Q>



Ποιοί έγραψαν αυτό το τραγούδι;

- Αυτός/ή που έγραψε τη μουσική λέγεται **συνθέτης**.
- Αυτός/ή που έγραψε τους στίχους λέγεται **στιχουργός**.



Συνθέτης
Μίκης Θεοδωράκης
Ελλάδα
1925

Στιχουργός
Γιάννης Ρίτσος
Ελλάδα
1909-1990





Τραγουδά
η **Μαρία Φαραντούρη**
Ελλάδα
1947



Άλλες εκτελέσεις

- Παρακολουθούμε την εκτέλεση του τραγουδιού από την Αρετή Κετιμέ σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα στο οποίο εμφανίζεται και ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης.
- <http://www.youtube.com/watch?v=K2LcHBu4d8E>



Αρετή Κετιμέ

Οι στίχοι του τραγουδιού

Κυκλάμινο, κυκλάμινο
στου βράχου τη σχισμάδα
Πού βρήκες χρώματα κι ανθείς,
πού μίσχο και σαλεύεις;

Μέσα στο βράχο σύναξα
το γαίμα στάλα στάλα
Μαντήλι ρόδινο επλεξα
Κι ήλιο μαζεύω τώρα.



- Το υλικό για την παρουσίαση είναι από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας : www.moec.gov.cy Προσαρμόστηκε για τις ανάγκες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, Ιανουάριος 2021.